

Commissie aan het rijmen!

Een EHBO verslag waarin staat wat we met de EHBO hebben beleefd,
Met soms een stukje van de rijm van vorig jaar niemand die het door heeft.
Op 2 mei naar Dorien,
Om met z'n drieën de financiële boeken in te zien.
Effe een praatje en een Cappuccino,
Daarna het bank en kasboek van de EHBO.
Alles was bij Dorien dik voor elkaar,
Wat 'n geluk Dorine, je mag nog een jaar.
Moniek, Trees en ik waren zeer tevree,
Volgend jaar krijg je daarom weer de portemonnee.
De lessen krijgen we van Ben en Trees,
Alles wordt behandeld van breuk tot pees.
De oefenavonden gingen niet altijd door dit seizoen,
Zodat we later 3 lessen in 1 avond moesten doen.
Twee uur oefenen zonder koffie of thee,
't is niet anders, we doen het er maar mee.
Voetbal, Tour de Junior en schuurfeest,
De EHBO is overal weer geweest.
Op het Bouwdorp - splinter hier - blauwe duim daar,
Effe naar de EHBO en klaar.
Ria en Berend zijn onze ereleden, dat mag worden gemeld,
Ze hebben veel betekend voor EHBO Achterveld.
Dokter Willem Koch geeft aanwijzingen waar hij kan,
Hij blijft toch de echte medicijn-man.
Met de carnavalsoptocht was Willem Koch er ook bij,
Maakte alles mee van dichtbij.
Een groep meiden wilde iemand op straat opereren,
Willem hoefde niet uit de kleren.
Hij belande op bed en werd nagekeken,
Op zoek naar allerlei gebreken.
De meiden hebben hem goed onderzocht,
Willem werd gezond verklaard; de meiden konden weer verder in de optocht.
Ik denk dat het een mooi "half" EHBO jaar is geweest,
Volgend jaar posten we gewoon verder op ieder feest.
O ja, en net als vorig jaar zeg ik..... Jullie moeten niet vergeten,
Dat we met de Tour de Junior bitterballen willen eten.

Groeten van kascommissie: Monique, Trees en Ida.